

Nghi Thức Thỉnh Sư của TTHH

DN = Duy Na

HT = Hòa Thượng

KT = Khánh Thượng

KH = Khánh Hạ

CDC = Công Đức Chủ

Bắt đầu: Đại chúng đứng mặt đối mặt. Duy Na hô: Đại chúng hướng Phật.... Xá!

DN: (Chập chuông) Δ xướng: “Lễ thỉnh Hòa Thượng”(“Lĩ Xĩn Hơ San**”) © (đánh chuông) Xá. Xong quay qua bắt đầu đi. DN đi khánh thượng! Mồ đi khánh hạ!**

Khánh Thượng starts xong đến Khánh Hạ, với khoảng cách 1 câu A DI ĐÀ PHẬT. Khánh đánh ngay chữ A, xen kẽ với nhau sau mỗi câu. Ex: câu 1) KT: A Di Đà Phật, 2) KH: A Di Đà Phật, 3) KT: A Di Đà Phật, 4) KH: A Di Đà Phật..... Bước đi mỗi chữ 1 bước, đi theo nhịp bước chân của Duy Na.

Tới trước lão Hòa Thượng: Duy Na đánh 2 tiếng khánh liên tục, Khánh Hạ đánh 1 cái rồi DN chập khánh END.

Người cầm khay nhang quỳ xuống trước mặt Hòa Thượng.

DN nói: “Cung thỉnh Hòa Thượng thăng tòa Chủ Pháp (hoặc Thuyết Pháp).” (Cung Xĩn Hơ San sãn jua Jủ Fá** (hoặc **Suo Fá**). " Đảnh lễ Hòa Thượng tam bái." " Tiĩn lĩ Hơ San Sãn Pái"**

Hòa Thượng: “Bát Quy Lễ” (Pù Wěi Lĩ**) (hoặc Miễn Lễ) (**hoặc Mĩn Xúng**)**

Công Đức Chủ Lễ 1 lễ và cùng nói chung với Duy Na “A DI ĐÀ PHẬT”, và cùng xá Hòa Thượng 1 xá. Người cầm khay nhang đứng lên, nép qua bên phải.

DN nói: “Phân chia 2 bên” (Fân Pan tuê mìn jàn**)**

Công Đức Chủ chia ra 2 bên đứng mặt đối mặt.

DN xướng: “Ma Ha Tiên Hành”(**Mò Hơ Xĩn Xing) CDC xá nhau ngay chữ: “Ma Ha”, quay qua HT xá ngay chữ “Tiên Hành”.**

Công Đức Chủ quay qua đứng mặt đối mặt lại.

Xong người cầm khay nhang quay lại đi vô chính giữa trước xong đến Duy Na, Khánh Hạ, Hòa Thượng, rồi Công Đức Chủ đi xen kẽ nhau thành 1 hàng.

KT + KH cũng đánh khánh xen kẽ nhau như khi ban đầu. Khoảng cách 1 câu A DI ĐÀ PHẬT, A...

Đến bàn Phật : Đưa khay nhang cho 1 người hương đăng cầm đặt lên bàn Phật rồi tất cả vào chỗ hoặc đi ra ngoài.

Duy Na đánh 2 tiếng khánh, Khánh Hạ đánh 1 tiếng khánh....vô chỗ của mình. Bắt đầu buổi Lễ Cộng tu or TTHN.